

**Το Ξύλο του Αφέντη:** Βόρεια των σπιτιών της μονής και δυτικά στο Αγίασμα φύτευσε ένα αρωματικό δέντρο, το Ξύλο του Αφέντη. Το είδος αυτού του δέντρου είναι μοναδικό στην Κύπρο. Σε άλλη περιοχή υπάρχει μόνο στην Τάλα της Πάφου, που βρίσκεται κοντά στο μοναστήρι του Αγίου Νεοφύτου. Η παράδοση λέγει, ότι ο Άγιος Νεόφυτος, προτού μονάσει εκεί που σήμερα βρίσκεται το μοναστήρι του, ήταν μοναχός στο μοναστήρι του Αντιφωνητή. Φεύγοντας για την Πάφο, πήρε μαζί του μικρά δεντράκια και τα μεταφύτεψε εκεί. Η ιδιαιτερότητα αυτού του δέντρου είναι η μυρωδιά του χυμού του. Πηγαίναμε στον Αντιφωνητή και με ένα μικρό μαχαίρι, σχίζαμε το φλοιό στον κορμό του δέντρου, ή σχίζαμε το φλοιό σε χοντρούς κλάδους, οπότε έτρεχε ένας κολλώδης χυμός. Αυτό το χυμό τον μαζεύαμε σε φύλλα που κόβαμε από το δέντρο. Τα τυλίγαμε ξεχωριστά το ένα από το άλλο, και τα φέρναμε στο σπίτι μας. Με αυτά καπνίζαμε τα σπίτια, (όπως θυμιατίζει ο ιερέας στην εκκλησία)

και το σπίτι γέμιζε με μια ξεχωριστή μυρωδιά, σαν λιβάνι. (Δυστυχώς μετά την τουρκική εισβολή ξεράθηκαν, χάθηκαν και αυτά).

### **Τι είδους δένδρο είναι το Ξύλο του Αφέντη;**

Το Ξύλο του Αφέντη είναι ένα δέντρο αιωνόβιο, που φθάνει σε ύψος μέχρι και δώδεκα μέτρα. Μοιάζει πολύ με το δέντρο Πλάτανος. Είναι φυλλοβόλο και ο φλοιός του είναι γκριζός. Τα φύλλα έχουν σχήμα ανοικτής παλάμης και με τέσσερις αβαθείς σχισμές σχηματίζουν πέντε κορυφές (δάκτυλα).

Τα παλαμοειδή αυτά φύλλα δεν είναι ισομεγέθη σε όλο το φύλλωμα του δέντρου. Το φύλλο έχει ύψος από τέσσερις μέχρι δέκα πόντους και το άνοιγμα της παλάμης από έξι μέχρι δεκαπέντε πόντους. Το δέντρο έχει αρσενικά και θηλυκά άνθη.

Το δέντρο κατατάσσεται μέσα στα αρωματικά δέντρα. Η προέλευσή του, ίσως να είναι από τη Βόρεια Αμερική, διότι είναι της ίδιας κατηγορίας με την βορειοαμερικάνικη "STYRACIFLUA". Το επιστημονικό του όνομα είναι Λικιδάμβαρικ (Liquidambar Orientalis Mill).

(Πηγή πληροφοριών: FLORA OF CYPRUS, Volume One, R.D. MEIKLE 1977)

Τη φωτογραφία του δέντρου «Ξύλο του Αφέντη» που βρίσκεται στο κεφάλαιο «Το Μοναστήρι του Αντιφωνητή» σελ. 105 μου την έδωσε ο κος Γιώργος Χατζηκυριάκος, δασοπόνος από τον Άγιο Αμβρόσιο Κερύνειας.