

## **ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟ-ΕΝΟΤΗΤΑ V: ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ**

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΛΩΣ

Η παρουσία σου σκηνοθετεί,  
η παρουσία σου σκηνογραφεί,  
η παρουσία σου διαδραματίζει,  
η παρουσία σου συγγράφει Κύπρο,  
συγγράφει Λευκωσία και Κερύνια κι' Αμμόχωστο.

*Ποίηση του Κώστα Μόντη στα Άπαντα Α', Έντιπλα, σ.457*

### **Κερύνια:**

Στη ρωμαντική τη σκοτεινιά μου  
κρύβω την πρώτη σας νύχτα του γάμου.  
Δειλές με πλημμυρούν λευκές νυμφούλες  
και τις σκαρώνω μεμιάς μητερούλες.  
Ένα βουνό κ' ένα φεγγάρι μαγεμένο  
και στ' ακρογιάλι ένα ζευγάρι μεθυσμένο  
από φιλιά.

Στη ρωμαντική τη σκοτεινιά μου  
κρύβω την πρώτη σας νύχτα του γάμου.  
Το θείο ρίγος της αγάπης ξαγρυπνά  
κ' οι Κερυνιώτες ας κοιμούνται απ' τις εννιά.

*Άπαντα Γ' Θεατρικά, Ίδρυμα Αναστασίου Γ. Λεβέντη, Λευκωσία, 1986, σ.44*

## ΣΤΙΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ

Υπάρχει μεγάλη ζήτηση στίχων για την Τουρκική εισβολή.

Η κυρία Μ τους θέλει επειγόντως  
για μια ραδιοφωνική εκπομπή στο Παρίσι,  
δύο Ελληνικά κ' ένα Αγγλικό περιοδικό  
τους χρειάζονται για τα ειδικά αφιερώματά τους,  
στην Camden Town και στη Νέα Υόρκη  
οργανώνονται δυο φιλανθρωπικές χοροεσπερίδες  
που θα τις ποικίλλη απαγγελία επικαίρων ποιημάτων.  
Είναι θέμα προβολής της Κύπρου  
που πολύ θα βοηθήσει στον έρανο για τους πρόσφυγες.  
Πώς να τους πησ πως έπηξε το μελάνι στην πέννα σου,  
πώς να τους πησ πως έπηξε το αίμα στην καρδιά σου,  
πώς να τους πησ να μας αφήσουν ήσυχους;

*Πικραινόμενος εν εαυτώ, 1975 στα Άπαντα Α΄, Έντιπλα, ό.π.: σ.571*

## «ΣΤΙΓΜΕΣ» ΤΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ

Κύτα που γελάμε σ' αυτή τη φωτογραφία!  
Και δεν είν' ξέρεις, πολύ παλιά.

Αλήθεια, θυμάσαι που γελούσαμε πριν;

Πέστε μου ειλικρινά: Χαμογελώ;

*Πικραινόμενος εν εαυτώ, 1975 στα Άπαντα Α΄, Άπιπλα, σ.229-231*

## ΚΕΡΥΝΙΑ, 1974

Έμοιαζες τόσο πολύ με παλιό πειρατικό καταφύγιο  
που δε μπορούσε παρά νάρθουν μια μέρα οι πειρατές.

*Πικραινόμενος εν εαυτώ, 1975 στα Άπαντα Α΄, Έντιπλα, σ.569*

Λίγο χώμα του Μόρφου,  
ένα κουβά θάλασσα της Κερύνιας

**Κύπρος εν Αυλίδι, 1976 στα Άπαντα Α΄, Άπιτλα, σ.248**

ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ II  
Μια χούφτα χώμα του Μόρφου,  
ένα κουβά θάλασσα της Κερύνιας!

**Κύπρια Ειδώλια, 1980, Άπαντα Α΄, Ένπιτλα, σ.673**

«ΣΤΙΓΜΕΣ» ΤΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ  
Σκέψου να μας γίνη βραχνάς η οροσειρά της Κερύνιας,  
σκέψου να την κυτάμε με τρόμο,  
σκέψου να την υποψιαζόμαστε,  
σκέψου να τη μισάμε!

**Πικραινόμενος εν εαυτώ, 1975 στα Άπαντα Α΄, Άπιτλα, σ.230**

ΓΕΡΑΝΟΙ  
Φαίνεται πως πληροφορήθηκαν  
γιατί διέγραψαν εφέτος την Κύπρο απ'τα δρομολογία τους,  
γιατί δεν πέρασαν εφέτος απάνω απ'τον Πενταδάχτυλο.

**Πικραινόμενος εν εαυτώ, 1975 στα Άπαντα Α΄, Ένπιτλα, σ.568**

ΕΝΑ «ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟ» ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ ΤΗΣ ΚΕΡΥΝΙΑΣ ΓΥΡΝΑ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ – ΜΠΡΟΣΤΑ  
ΣΕ ΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ  
Μαμμά, η σημαία μας!

**Κύπρος εν Αυλίδι, 1976 στα Άπαντα Α΄, Ένπιτλα, σ.585**

#### ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ

Ήταν η Κερύνια χτες βράδυ στ' όνειρό μου  
κ' έκλαιγε σιωπηλά μια θάλασσα στο λιμανάκι της.

**Συμπλήρωμα Β΄, σ. 106**

#### ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ

Της μνήμης εσύ δάλια μου και γιασεμί και τζίνια  
Νάταν να ξαναγαπηθούμε στην Κερύνια!

**Συμπλήρωμα Β΄, σ.135**

#### ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ

Δώστε μου ξανά ένα κουβά θάλασσα της Κερύνιας

**Συμπλήρωμα Β΄, σ.208**

#### ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ – 1975

Μούπαν δεν είδε φέτος χελιδόνια η Κερύνια,  
μούπαν δεν είδε φέτος χελιδόνια το Μόρφου,  
δεν χαμηλοπέτασαν στα δρομάκια τους.

**Συμπλήρωμα Γ΄, σ.97**

#### ΣΤΙΓΜΕΣ

Όλα μου σε ποίηση Κύπρου,  
όλα μου σε ποίηση Λευκωσίας  
και Κερύνιας  
και Μόρφου  
κι' Αμμοχώστου

**Συμπλήρωμα Δ΄, σ.12**

Τι όμορφο φόρεμα φόρεσες, σήμερα, Κερύνια μου,  
τι θάλασσα φόρεσες σήμερα, Κερύνια μου,  
τι βουνό!

**Συμπλήρωμα Δ', σ.44**

ΚΕΡΥΝΙΑ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ)

Ας ήταν να ξανακαθόμουν  
ένα απόγευμα στο λιμανάκι σου  
να γράφω στίχους  
και να παίζω μαζί μου ο άνεμος  
και να μου παίρνη το χαρτί  
(-Ασ' τα αυτά τώρα, δεν είν' ώρα γι' αυτά *τώρα!*)

**Συμπλήρωμα, σ.94**

ΚΕΡΥΝΙΑ ΒΟΗΘΑ ΜΕ

Κερύνια βοήθα με, Κερύνια μου,  
λίγο καιρό του χάρου να του κλέψω  
να βγω στον Πενταδάχτυλο να σε ξαναγναντέψω.

**Συμπλήρωμα Δ', σ.110**

Στολίσου, Κερύνια μου, κ' ερχόμαστε,  
στολίσου, Κερύνια μου, και περίμενέ μας,  
ανέβα στ' αψηλά μπαλκόνια σου να μας δης,  
ανέβα στ' αψηλά μπαλκόνια σου  
να σου ανεμίσουμε το μαντήλι απ' το Μπογάζι

**Συμπλήρωμα Δ', σ. 50**

Κ' η θάλασσα να κυματίζει φαρδιά πλατιά τη σημαία της,  
μα γαλανόλευκη Ελληνική σημαία.  
Λες κ' έγγραφε απάνω της «Κερύνια»,  
έτσι ολοκάθαρα «Κερύνια», «Κερύνια μου».

**Συμπλήρωμα Ε', σ.72**

Τι Κερύνια είσαι,  
τι παλιό αγαπημένο λιμανάκι!

**Συμπλήρωμα Ε', σ.73**

ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΑ ΚΕΡΥΝΙΩΤΟΠΟΥΛΑ

Τι Κερύνια πήρες φεύγοντας,  
τι Κερύνια ντύθηκες,  
τι παλιό αγαπημένο λιμανάκι!

**Συμπλήρωμα Ε', σ.23**

ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΟΥΛΑ ΑΠ' ΤΗΝ ΚΕΡΥΝΙΑ

Αυτή παιδί μου, ήρθε  
αγκαλιά με το λιμανάκι της Κερύνιας.

**Συμπλήρωμα Στ', σ.32**

ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΟΥΛΑ ΑΠ' ΤΗΝ ΚΕΡΥΝΙΑ (ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ)

Αυτή παιδί μου, την είχε αγκαλιά  
το λιμανάκι της Κερύνιας.  
Μαζί ήρθαν.

**Συμπλήρωμα Στ', σ.33**

ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΟΥΛΑ ΑΠ' ΤΗΝ ΚΕΡΥΝΙΑ

Αυτή παιδί μου, ήρθε

κρατώντας την Κερύνια απ' το χέρι,

αυτή, παιδί μου, ήρθε

κρατώντας το λιμανάκι της Κερύνιας απ' το χέρι.

**Συμπλήρωμα Στ', σ.33**